

Lions klubb Uppsala Linné avslutad 1 juli 2020 – mitt i pandemikris.

LC Linné, Uppsala, bildades 1989 av ett 25-tal kvinnliga medlemmar. Vi blev aldrig riktigt stationära och hemtama, utan bytte lokal flera gånger – vi var de senaste åren bl a på Hotel Park Inn, Storgatan 30, på Hotel Uppsala på Kungsgatan och senaste åren på Träffpunkten Storgatan 11.

Under många år gällde trevlig samvaro och vi gjorde mycket gott med våra donationer både lokalt och internationellt. Vi genomförde många modevisningar i samarbete med olika modeaffärer i Uppsala och hade julmarknader i Stabby prästgård många år samt genomförde ”Stadsskogens dag”, vilket vi förhoppningsvis kan fortsätta med.

Med medlemmarnas stigande ålder avtog förmågan att satsa och jobba hårt och medlemsantalet minskade, liksom förmågan att värva nya, engagerade medlemmar.

Slutligen under 2018 började vi diskutera att leta en annan Lionsklubb att slå oss samman med och från 1 juli 2020 ingick vi i LC Uppsala. Då var vi 14 kvar och LC Linnés 31-åriga historia upphörde.

P g a pandemin, så blev vårens alla möten för Linnéklubben inställda, förutom en sista gång i mars, då vi kunde mötas på Storgatan 11 och då inbjöds nya klubben till gemensamt styrelsemöte. I juni -20 deltog vi på styrelsemöte första gången i trädgården på Club Uppsalas innegård trots Corona, som slagit till med all kraft efter nyår, samtidigt som vi släppte uppsalaklubben Linné. Det blev därmed en utdragen, lång övergångstid.

Uppsala i juli 2020

för LC Linné



Birgitta Ask

president t o m juni månad 2020